

Recensie: The Black Box Revelation - Casa Blanca Festival****1/2

Sint Bernardusabdij Hemiksem
zaterdag 8 augustus 2009



foto © Jan Garrevoet

Recensie:

The Black Box Revelation kreeg de eer om als laatste op het podium van Hemiksem een stevig optreden neer te zetten. Jan Paternoster en Dries Van Dijck smeten zich een uur lang en bléven maar geven. De kerels uit Brussel beëindigden heel wat nummers door wat feedback te maken met gitaar of door hun nummers in noise te doen eindigen. Als recensent ben je dan gewoon gelukkig dat je op die moment oordopjes in je oren hebt. Van Dijck leek wel te spelen als een vleesgeworden Animal uit the Muppet Show, zo hard kickte hij erop los. Ze staan maar met twee op het podium, maar het lijkt wel alsof er 5 man staat, wanneer je ze van ver hoort. Overweldigend klinkt "I think I like you". Een meisje in het publiek zag frontman Paternoster wel zitten. Ze gooide hem een pluche rode hart. En jawel, de garagerocker nam het mee backstage. Tijdens het laatste nummer "Set your head on fire" ging hij zelfs op het drumstel van zijn groepslid staan. Wat een attitude, wat een stevige wall of sound!

Setlist The Black Box Revelation:

Love love is on my mind
Gravity blues
Stand your ground
High on a wire
Five o' clock
Never alone/ Always together
I don't want it
We never wonder why
Kill for peace
You got me on my knees
I think I like you
Set your head on fire